

# “IEMAND DIE ME NIET VEROORDEELT OM WAT MIJN MAN DEED”

**Het zal je maar gebeuren, dat je man in de gevangenis belandt. Je staat er ineens alleen voor. Voor de opvoeding, het huishouden en de financiën, maar ook voor je eigen vragen en de roddels in het dorp. Wie zorgt er voor jou? Er lijkt maar weinig oog te zijn voor de nood van familie van gedetineerden, maar Gevangenezorg Nederland kijkt naar hen om. Rachel vertelt hoe belangrijk dat is. Haar man Wesley zit vast voor een overval.**

“Ik zag het direct. Hij had een sjaal om en een muts op, maar ik zag het aan de ogen: dat was Wesley.” Rachel is kort daarvoor bevallen van hun dochtertje Joan als haar zusje met een foto aankomt van de overval op de plaatselijke supermarkt. Ik dacht: “Jij hebt die overval gepleegd, dat kan haast niet anders.”

Maar Wesley ontkent en blijft ontkennen. Ook tegenover de politie, die hem een paar dagen later oppakt en na drie dagen weer moet laten gaan.

Rachel en Wesley zijn in hetzelfde dorp opgegroeid, ze zaten zelfs bij elkaar op de basisschool. In hun tienerjaren slaat de vonk over en zes jaar later kopen ze samen een leuk huis in het dorp. Het geluk lijkt compleet als ze vader en moeder van de kleine Joan worden. Tot die

ene foto opduikt. Het laat Rachel niet los. “Ik ben zo aan het piekeren gegaan, ik was bang de Wesley vast kwam te zitten en dat ik het kindje zou verliezen. Daardoor kreeg ik een postnatale depressie en een psychose.”

## Arrestatie

Behalve de psychische problemen blijft het twee jaar rustig in het jonge gezin. Maar dan gebeurt waar Rachel al zo lang bang voor was: de bel gaat. Hard. “Ik rende echt naar de deur. Als ik ‘m niet open had gedaan hadden ze hem ingetrapt, zo waren ze aan het bonken. Politie. Ik werd gearresteerd omdat ik verdacht werd van heling en als

informant van de overval op de supermarkt. Toen vroegen ze of Wesley er was. Ik zei: ‘jawel’. Hij kwam naar beneden en werd ook gearresteerd. Voor de overval op de supermarkt en een aantal inbraken.” De verdenking tegen Rachel is al

snel van de baan, maar Wesley wordt overgebracht naar het huis van bewaring en veroordeeld tot gevangenisstraf. Over 2 maanden mag hij elk weekend met verlof, in februari komt hij waarschijnlijk helemaal thuis, het eerste halfjaar nog wel met enkelband.

## Niet makkelijk

Rachel is een stevige meid. Ze klaagt niet, maar pakt aan wat nodig is. Zoals de financiën. “Wesley betaalde altijd de rekeningen en nu kreeg

[>> lees verder](#)

**Rachel:** *“Geef het nou gewoon toe, dan kan ik dat een plekje geven”.*

ik de ene brief na de andere, ik zat met m'n handen in het haar. Dus toen ben ik zelf begonnen met opschrijven hoeveel geld ik kreeg, welke rekeningen er waren en wat ik overhield." Zo lukt het haar om ondanks een klein inkomen de financiën op orde te houden.

In het dorp weten veel mensen wat er gebeurd is, toch is dat voor Rachel nooit een groot probleem geweest. Maar, als het om hun dochtertje gaat blijkt het lastiger. "Zij ging voor het eerst naar de peuterspeelzaal en ik dacht: laat ik er maar eerlijk over zijn. Maar de juffen schakelden direct een toezichtinstantie in. Ik wilde dat niet, dat was ook nergens voor nodig. Toen heb ik Joan op een andere speelzaal gedaan, daar heb ik het niet meer verteld."

### Positiveringing

Al snel na de arrestatie van Wesley nam Rachel het initiatief om hulp te zoeken bij Gevangenzorg Nederland. "Ik had natuurlijk wel hulp,

maar ik wilde mensen die mij echt begrijpen en een luisterend oor bieden.

Iemand die me niet veroordeelt om wat Wesley gedaan heeft." Vrijwilligster Susan betekent veel voor Rachel. "Ik leef echt naar haar

**Rachel:** "Ik leef echt naar haar bezoeken toe, dat ik m'n verhaal weer kwijt kan".

bezoeken toe, dat ik m'n verhaal weer kwijt kan. We praten over de opvoeding van Joan, over dingen die ik moeilijk vind, over Wesley z'n weekendverlof. En ik heb ook interesse in de dingen die Susan doet, dat vind ik ook leuk om te horen."



## WIE ZIJN WIJ?

**Familiezorg is een afdeling van Gevangenzorg Nederland. Dat is een vrijwilligersorganisatie voor (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familieleden. Ruim 630 vrijwilligers, verspreid over heel het land, gaan op bezoek in de gevangenis of bij familieleden van gevangenen thuis. Deze vrijwilligers bieden een luisterend oor en denken mee bij (praktische) vragen.**

### Hulp voor familie van gevangenen

Detentie heeft veel gevolgen voor achterblijvende familie. Zowel op emotioneel als op praktisch gebied kunnen er veel vragen op je afkomen. Familie noemt weleens dat zij zich "mee gestraft" voelen. Heb je advies nodig of wil je hierover praten? Je bent welkom om naar ons kantoor te bellen of te mailen. Vanuit onze organisatie zijn er ook vrijwilligers die op bezoek gaan bij gevangenen en bij familie thuis. Je kunt samen praten over bijvoorbeeld de opvoeding van jouw kinderen, financiën, werk, huisvesting, jouw relaties en over andere zaken die je bezighouden. Als je bezoek wilt van een vrijwilliger kun je ons bellen om je hiervoor aan te melden. Binnen onze organisatie hebben wij kennis van andere hulp instanties waar we je zo nodig ook over kunnen informeren.

### Chathulp

Via onze website [www.familievangevangenen.nl](http://www.familievangevangenen.nl) kun je gebruik maken van chathulp. Via deze chat kun je jouw verhaal delen of je vragen stellen. Vanzelfsprekend is dit anoniem.

### Lotgenotencontact voor familie van gevangenen

Jouw ervaringen delen met iemand die hetzelfde meemaakt? Dit kan in groepsverband of één-op-één. Je bent welkom om ons te bellen of mailen als je meer informatie wilt over dit lotgenotencontact!

Telefoon: 079 - 331 05 68

E-mail: [info@gevangenzorg.nl](mailto:info@gevangenzorg.nl)

Website: [www.familievangevangenen.nl](http://www.familievangevangenen.nl)

# “ONZE ZOON ZIT VAST: NIEMAND MAG HET WETEN!”

Al meer dan een jaar dragen ze een groot geheim met zich: William (49), hun enige zoon zit vast. En niemand mag het weten. Ogenschijnlijk gaat het leven gewoon door. Maar intussen schuurt het van binnen. Er is pijn, verdriet en schaamte. Peter (78) en Petra (76) zouden moeten genieten van een ‘goede oude dag’. Maar de bittere werkelijkheid is intussen heel anders. Sinds een jaar worden ze bezocht door vrijwilliger Andrea. Deze betekent heel veel voor Peter en Petra.

## Geheim

Zomaar een rijtjeshuis aan een doorgaande weg, zoals er duizenden zijn in Nederland. Ruim 52 jaar delen Peter en Petra hier lief en leed. Het ‘grote geheim’ zoals hij dat noemt houdt ons dagelijks bezig. Vooral in het begin hadden we het moeilijk’ gaat Peter serieus verder. “Je hoopt dat je niemand tegen komt als je gaat winkelen en als je een bekende ziet, dan ga je ineens heel serieus kijken of de stenen wel goed liggen.”

## Liegen

“Het woord liegen kan ik nu wel zo’n beetje spellen” zegt Peter. “Ik lieg het hele zootje bij elkaar. Je moet wel. Als ze vragen: joh, tijd geleden dat we William gezien hebben? dan zeg ik maar dat het zo’n gedoe is met de bus en dan ’s avonds weer terug en zo. Dan kunnen we beter maar zelf op bezoek gaan, ja toch” zegt Peter. Petra knikt instemmend. “Ik moet er niet aan denken dat anderen het weten. Ik weet zeker dat er mensen – ook in onze familie – zullen zeggen: Kijk, die Peter en Petra krijgen het nu eens lekker goed voor de kiezen. Nou, dat is het laatste wat ik wil” zegt Petra beslist.

## Luchten

William zag ook wel dat zijn vader en moeder het niet makkelijk hadden met zijn detentie. Hij kent Gevangenzorg Nederland omdat hij door vrijwilliger Arie bezocht wordt. “Daar heeft hij trouwens heel veel steun van hoor, die komt elke twee weken trouw op bezoek, zelfs in zijn vakantie!” aldus een dankbare Petra. “William heeft twee keer eerder gezeten. Niet lang, maar lang genoeg om te weten wat er allemaal over je heen komt. We belden naar een maatschappelijk werker bij Gevangenzorg Nederland. Dat was een verademing. Eindelijk iemand die met begrip naar je luistert. Ze beloofden ons een vrijwilliger en toen kwam Andrea”.

**Petra:** “Ik moet er niet aan denken dat anderen het weten”.

## Klik

“Nou de eerste keer is altijd wel een beetje spannend hoor” bekent vrijwilliger Andrea. “Ik doe dit werk al jaren en vindt het heel mooi. Je komt bij mensen die je nog nooit hebt gezien of gesproken en je weet dat er ellende is. Maar al snel was er vertrouwen en openheid. Ik heb dat als heel bijzonder ervaren.” “Wij zien er altijd naar uit als je komt.” Peter en Petra zijn heel open over hun leven.

[>> lees verder](#)



## Gevangenisbezoek

Elke zondag gaan Peter en Petra naar William. “Een regelrechte ramp” bekent Peter. “Zaterdagavond word ik al nerveus en begin ik te zweten”. ’s Nachts slaap ik onrustig. Onze grootste vrees is dat we mensen uit onze woonplaats tegen komen. Het is niet alleen de schaamte dat je zoon daar zit, maar ook al die deuren die achter je dicht klikken. Daar kan ik echt niet tegen. En ja, dan zit je eindelijk in de bezoekszaal, maar moet je nog uitkijken wat je zegt tegen William. Iedereen luistert mee.

**Peter:** “Het is niet alleen de schaamte dat je zoon daar zit, maar ook al die deuren die achter je dicht klikken”.

Hij zit voor een ingrijpend delict. Maar daar loop je natuurlijk niet mee te koop. We hebben veel vragen en weten dat William het aan de ene kant heel moeilijk heeft, maar aan de andere kant ook niet het achterste van zijn tong laat zien. Dat doet wel eens pijn hoor. Je wilt hem zo graag helpen en goede adviezen geven. Dat wil hij ook, maar dan moet hij wel open zijn naar ons toe natuurlijk...”

## Veel gestelde vragen door familieleden

Wij krijgen regelmatig vragen over diverse onderwerpen die te maken hebben met detentie. Deze vragen en antwoorden zijn terug te vinden op onze website. Enkele voorbeelden:

- Wat vertel ik mijn kinderen over de detentie?
- Wat moet ik doen met de schulden van mijn familielid die vast zit?

Kijk op onze website [www.familievangevangenen.nl](http://www.familievangevangenen.nl) onder FAQ voor de vragen en antwoorden.



**Peter:** “Kijk, daar ligt mijn kracht”.

## Kracht

Door allerlei omstandigheden zijn Peter en Petra wat afgeknapt op de kerk. “Bijna heel mijn leven heb ik in ons kerkkoor gezongen. Vooral de Gregoriaanse missen vond ik heel mooi. Maar ja, soms loopt het anders” verzuchten Peter en Petra. “Elke dag bid ik nog hoor”, zegt Petra, het liefst boven, bij een mooi Mariabeeld dat ik als erfstuk van de moeder van Peter heb gekregen. Uit de achterkamer klinken intussen de tonen van orgel en mannenkoor. “Als g’ in nood gezeten, geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten: God verlaat U niet”. Peter luistert met gesloten ogen en wacht op het tweede couplet: “God blijft voor u zorgen, goed is de Heer, en met elke morgen, keert Zijn goedheid weer.” “Kijk, daar ligt mijn kracht”, zegt Peter met tranen in zijn ogen. “Ik hoop dat jullie nog vele mensen mogen helpen die in hetzelfde schuitje als wij zitten.”

## Boeken- en websitetips:

### “Ik ga naar papa”

Auteur Martine Delfos: Boek met voorleesverhaal en tips hoe je kinderen vertelt over detentie.

### “Mama woont even ergens anders”

Uitgave van Humanitas: Werkboek met verhalen en knutselopdrachten om kind te betrekken bij detentie van ouder.

### “Een mama in de gevangenis”

Uitgave van Humanitas: Prentenboek voor jonge kinderen over het leven in de gevangenis.

### “Vogelvrij”

Auteur Conny van Tatenhove: Een werkboek voor kinderen van ongeveer 7 tot 12 jaar als hulp in de periode dat een van de ouders vastzit.

### “Blijf van me af!”

Auteur Martine Delfos: Voorleesverhaal voor kinderen in de leeftijd 6 tot 12 jaar die te maken hebben met seksueel misbruik.

### “Altijd papa”

Een uitgave van Humanitas. Het boekje bevat korte verhalen van het leven van een kind met een vader in de gevangenis.

### Expertisecentrum Kind [www.expertisecentrumkind.nl](http://www.expertisecentrumkind.nl)

Expertisecentrum Kind is een netwerkorganisatie die kinderen met een gedetineerde ouder en hun sociale netwerk informeert en adviseert.

### [dji.nl/info-voor-kids](http://dji.nl/info-voor-kids)

Website met informatie voor kinderen en jongeren over gevangenis.

### [gevangenis.startpagina.nl/forum](http://gevangenis.startpagina.nl/forum)

Digitaal forum voor familieleden.

### [dji.nl/veelgestelde-vragen](http://dji.nl/veelgestelde-vragen)

De website met de meest gestelde vragen aan DJI.

#### Kantoor

Koraalrood 25, 2718 SB Zoetermeer  
Postbus 5042, 2701 GA Zoetermeer  
T 079 - 331 05 68

I [www.familievangevangenen.nl](http://www.familievangevangenen.nl)  
E [info@gevangenzorg.nl](mailto:info@gevangenzorg.nl)

